



Intens verdrietig om de grote leegte die je achterlaat, maar dankbaar voor de mooie jaren die we samen hebben gehad, moeten we nu afscheid van je nemen, mijn lieve man en maatje, onze lieve, zorgzame vader, trotse opa en opi, broer, zwager en oom,

Dirk Jan (Dick) Bresser

echtgenoot van

Jannigje Bresser - van den Brink

Ede, 3 juli 1946

Arnhem, 4 maart 2020

Otterlo Janny Bresser
Otterlo Evelien en Marten
Remco en Anouk
Liv, Mae
Otterlo William en Marieke
Lizzy, Dylan
Ede Gradus en Gerrie
Otterlo Dirk en Gusta
Neven en Nichten

Je leven bestond uit werken en een groot besef van plicht.

Dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht.

Je was een man van weinig woorden,

herkenbaar voor hen die bij je hoorden.

Een vriend, oprecht, waar je altijd op kon bouwen.

Jouw woord gaf ons een grenzeloos vertrouwen.

Liefde, warmte en vriendschap, dat is wat je altijd hebt gegeven.

Correspondentieadres: De Dries 4, 6731 BE Otterlo

We nemen samen afscheid van Dick op dinsdag 10 maart om 13.15 uur in de aula van Yardenhuis van Ede (Slingerbos) aan de Slingerboslaan 15 in Ede. Aansluitend is er gelegenheid ons te condoleren in de koffiekamer van het crematorium.